

Geliefde leden en doopleden,

Er is deze keer niet veel nieuws te melden. Daarom is deze vijfde informatiebrief maar kort.

Vrouwenvereniging

Op D.V. dinsdagavond 14 april verzorgt de vrouwenvereniging weer een uitzending via de kerktelefoon. De inhoud van deze avond zal ongeveer hetzelfde zijn als de afgelopen keer. De vrouwenvereniging heeft het voornemen om elke week op dinsdagavond een uitzending te verzorgen.

Ontbijt

Door een lid van onze gemeente is aan Jaap Herweijer van Mariet Catering gevraagd om op D.V. zaterdag 18 april een ontbijt te bezorgen bij alle gemeenteleden vanaf 60 jaar. Het is bedoeld als blijk van hartelijk medeleven met onze ouderen in deze moeilijke tijd. De kerkenraad vindt het een mooi gebaar van verbondenheid met elkaar en wil de gulle gever hiervoor hartelijk bedanken. Het is de bedoeling dat de ontbijten aanstaande zaterdag tussen 8.00 en 9.00 uur worden bezorgd.

Tot slot

Op D.V. eerste en tweede paasdag hoopt onze dominee de gemeente voor te gaan. Ondanks de ernst van de coronacrisis waarin ons land, ja de gehele wereld verkeert en de bijzondere omstandigheden waaronder de Woordverkondiging moet plaatsvinden, mag Gods knecht ons het rijke Paasevangelie nog prediken. Is dat ons in deze weken van grote onzekerheid al een wonder geworden? Of hebben we er geen oog voor dat de oordelen van de Heere zo tastbaar en zichtbaar zijn? En waar brengt ons dit nu? Zijn we alleen maar bezorgd over de vraag of we samen met onze geliefden gezond mogen blijven? Natuurlijk, daar mogen we zeker bezorgd over zijn, maar stelt het ons al voor de werkelijkheid dat we, vroeger of later, voor God moeten verschijnen en dan aan de heilige Rechter rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap?

Wat zult u/jij er goed mee zijn als Gods Geest er persoonlijk aan ontdekt dat ik vanwege mijn zonden en schuld geen ogenblik voor God kan bestaan. Echt geen ogenblik. Dan wordt het een wonder dat ik er nog ben, dat Hij mij en mijn geliefden nog draagt en verdraagt én dat hij voor mij Zijn dierbare Woord nog laat verkondigen. Dat Woord wat mij veroordeelt en schuldig stelt voor Hem, de heilige-, rechtvaardige-, maar ook de goeddoende God. Dat Woord wat mij leert dat ik om eigen schuld verloren lig voor God. O, we gunnen u/jou zo van harte om daar, door de ontdekking van de Heilige Geest, terecht te mogen komen. Dan doet de Heere het in uw/jouw leven niet meer verkeerd. Dan is het goed wat God doet. Maar dan komt er ook dat aanhoudend bedelen aan Zijn genadetroon of de Heere nog naar mij en naar mijn geliefden om wil zien. O geliefden, wat is dan de prediking van Goede vrijdag en van Pasen een rijke prediking. Als we de Man van smarten dan onder zien gaan onder het recht Gods, om in de plaats van Zijn kinderen de straf tegen de zonde te dragen en de schuld van al de Zijnen weg te nemen. O, wat wordt Hij dan dierbaar. Het ontbreekt aan woorden om te kunnen uitdrukken wat het zicht op deze Borg bij zo'n verloren zondaar teweeg brengt. Als de Heere Hem door het geloof doet aanschouwen, dan blijft alleen verwondering en aanbidding over. Hij, Die dood, graf en hel overwon, ja als de Leeuw uit de stam van Juda opstond uit het graf, zal niet rusten voordat Hij als de Zijnen, die Hem van de Vader gegeven zijn, zal hebben toegebracht. Daarop ziende, geliefden, is het nog geen hopeloze zaak, ook niet voor onze kinderen en jongeren. Geve de Heere maar een aanhoudend gebed om elkaar zo aan de troon van Zijn genade op te dragen en mag dan het versje uit Psalm 72 ons tot troost zijn:

*Zij zullen U eerbiedig vrezen,
Zolang er zon of maan
Bij 't nageslacht ten licht zal wezen,
En op- en ondergaan.
Hij zal gelijk zijn aan den regen
Die daalt op 't late gras;
Aan droppels, die met milden zegen
Besproeien 't veldgewas.*

In alles Gode en Zijn genade bevolen,
namens de kerkenraad,

C.A. Herweijer

