



Geachte leden en doopleden,

Vorige week bent u / ben jij in de zevende gemeentebrief geïnformeerd over het besluit van de kerkenraad ten aanzien van de kerkdiensten, de catechisaties en de kerkenraadsvergaderingen. De berichtgeving over de kerkdiensten en de kerkenraadsvergaderingen is nog ongewijzigd, alleen over de catechisaties wil ik u/jou nog wat extra informatie geven.

Catechisaties

In de maand juni hopen dominee Van Aalst en diaken Maljaars per groep nog vier catechisatielessen te geven. Dat begint op maandag 8 juni. Dominee Van Aalst neemt ook de groepen van ouderling Hooghwerff voor zijn rekening. In het onderstaande overzicht is de belangrijkste informatie over de vier avonden weergegeven.

Catechisaties vanaf 8 juni 2020 ¹						
	Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6
datum 1	ma 8 juni	di 9 juni	di 9 juni	do 11 juni	ma 8 juni	ma 8 juni
datum 2	ma 15 juni	di 16 juni	di 16 juni	do 18 juni	ma 15 juni	ma 15 juni
datum 3	ma 22 juni	di 23 juni	di 23 juni	do 25 juni	ma 22 juni	ma 22 juni
datum 4	ma 29 juni	di 30 juni	di 30 juni	do 2 juli	ma 29 juni	ma 29 juni
aanvangstijd	19.00 uur	19.00 uur	20.00 uur	19.00 uur	19.00 uur	20.00 uur
plaats	kerkzaal	grote zaal	grote zaal	grote zaal	grote zaal	grote zaal
ingang bij aankomst	voorzijde rechts van de consistorie	achterzijde kerk	achterzijde kerk	achterzijde kerk	achterzijde kerk	achterzijde kerk
uitgang bij vertrek	hetzelfde als de ingang	langs keuken via hal naar uitgang aan de voorzijde	hetzelfde als de ingang	langs keuken via hal naar uitgang aan de voorzijde	langs keuken via hal naar uitgang aan de voorzijde	hetzelfde als de ingang
plaatsen fiets	parkeerterrein voorzijde van de kerk	parkeerterrein achterzijde van de kerk	parkeerterrein achterzijde van de kerk	parkeerterrein achterzijde van de kerk	parkeerterrein achterzijde van de kerk	parkeerterrein achterzijde van de kerk
catechisatie door	S. Maljaars	ds. G.J. van Aalst				

¹ de koster zijn aanwezig om aanwijzingen te geven; deze moeten strikt worden opgevolgd.

Groep 1 van diaken Maljaars komt samen in de kerkzaal. Er is met de koster afgesproken dat hij jullie een plaats aanwijst in het middelste gedeelte vanaf de voorste bank. Als je met de fiets komt, dan moet je deze op het parkeerterrein aan de **voorzijde** van de kerk plaatsen. Vervolgens ga je aan de voorzijde van de kerk naar binnen via de deur rechts van de consistorie. Je gaat vervolgens via de rechter deur van de gang bij de consistorie de kerkzaal binnen. Daar krijg je de aanwijzing van de koster waar je moet gaan zitten.

Voor alle groepen gelden de volgende corona-regels:

- als je verkouden bent of koorts hebt, of als een gezinslid ziek is of corona heeft, blijf dan thuis;
- houd zowel buiten als binnen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar;
- kom niet te vroeg en ga na afloop ook direct weer naar huis;
- desinfecteer bij binnenkomst je handen;

- hoest en/of nies in je elleboog;
- neem je jas mee naar je zitplaats;
- je kan (als regel) geen gebruik maken van de toilet;
- er wordt tijdens de catechisatie niet gezongen;
- na afloop wordt er geen hand gegeven;
- bij de wisseling van de groepen in de grote zaal worden de tafels gedesinfecteerd.

Het is belangrijk om je ook buiten het kerkterrein rustig te gedragen en je aan de corona-regels te houden. Er wordt in deze coronatijd soms extra kritisch naar kerkmensen gekeken.

Tot slot

De catechisatielessen gaan verder bij waar jullie in maart gestopt zijn. Neem je boek en je schrift dus mee. Ik wil alle catechisanten van harte oproepen om naar de catechisatie te komen. Het onderwijs uit Gods Woord is van onschatbare waarde. Het wijst je de Weg en het Middel aan van je eeuwig behoud. In Johannes 14 zegt de Heere Jezus het Zelf: *Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven*. Als je daarop ziet, dan is er nog hoop, ook voor jongeren! Want: de Heere bekeert nog steeds mensen, ook *jonge* mensen!

Als u/jij naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebt, mail of bel dan naar ouderling Izelaar of mij. Onze email adressen zijn: scriba@gergemklaaswaal.nl en caherweijer@gergemklaaswaal.nl

In alles Gode en Zijn genade bevolen,
namens de kerkenraad,



C.A. Herweijer