

Vragen bij Zondag 32

Kinderen:

1. Weten jullie de hoofdgedachte (thema) van de preek en de drie punten?
2. Wanneer ben je dankbaar? Ben je dan een sierboom of een vruchtboom? Welk beeld kom je nog meer in de verklaring tegen?
3. Onze 'goede werken' brengen ons niet in de hemel. Wie kan ons alleen verlossen? In welk opzicht lijkt Jozua, de opvolger van Mozes, op de Heere Jezus?
4. 'Vraag maar veel om een nieuw hart.' Dit heeft vast wel eens iemand tegen je gezegd. Weet je wat daarmee bedoeld wordt? In antwoord 86 kom je een woord tegen waar 'nieuw' in voorkomt. Welk woord is dat?
5. Hoe kun je zien of iemand de Heere vreest?
6. Ook als je gedoopt bent, moeten de mensen dat kunnen zien. Waarom? Wat horen/zien de mensen van jou?
7. Iemand zei eens: 'Eerst was het "ik, ik". Toen was het "ik en Hij". Daarna was het "Hij en ik". Ten slotte was het "Hij alleen"!' Weet je wat dit betekent? Waar moet het in ons leven om gaan?
8. Zoek eens op: Matthéüs 7 vers 17. Wat betekent deze tekst? Weet je hoe die goede vruchten heten? Lees Galaten 5 vers 22. De kwade vruchten lees je in Galaten 5 vers 19 tot en met 21.
9. Ben jij een kind van God? Hoe kun je dat weten?
10. Waarom is het zo erg als je met een gedoopt voorhoofd vloekt en liegt? Lees het laatste regeltje van antwoord 86. Wat betekent dat regeltje? Kun je hiervan een voorbeeld geven?
11. Lees 2 Korinthe 3 vers 3. Wat wordt er bedoeld met een 'brief van Christus'? Waar is die brief niet mee geschreven? Waar is die brief wel mee geschreven?

Jongeren:

1. Het derde deel van de Catechismus handelt over de dankbaarheid. Ellendekennis is nodig. Geldt dit ook voor de dankbaarheid? Hoe verwoordt het opschrift boven Zondag 32 dit?
2. Ons berouw, onze kerkgang, onze dankbaarheid zijn geen gronden voor de vergeving van de zonde. Motiveer je antwoord.
3. Zoek op: 1 Petrus 2 vers 12. Wat zegt de kanttekening hierover?
4. Wat betekent de uitdrukking: '... en ook naar Zijn evenbeeld vernieuwt'? Waar zijn we dat beeld kwijtgeraakt? Waarom staat dit woord in de tegenwoordige tijd?
5. Wat zijn de drie vruchten die in antwoord 86 worden genoemd?
6. In Romeinen 12 is sprake van een 'redelijke godsdienst'. Wat wordt hier niet mee bedoeld? Wat wordt hier wel mee bedoeld?

7. Wat waren de 'goede werken' van Paulus vóór zijn bekering? Waaruit bleek het nieuwe leven van Paulus na zijn bekering?
8. Waarom is de levenswandel van een christen zo belangrijk? Waarom denken niet-christenen dikwijls: Christenen denken dat ze beter zijn dan andere mensen?
9. Hoe bleek uit het leven van de Samaritaanse vrouw dat ze van het water des levens gedronken had? (Joh. 4)
10. Handel en wandel zeggen meer dan alleen maar vrome woorden. Waarom? Kun je hier een gezegde bij noemen?
11. 'God neemt me zoals ik ben, als je maar gelooft.' Wat zegt antwoord 82 hierop?