

Vragen bij Zondag 34

Kinderen:

1. De wet des Heeren vind je op twee plaatsen in de Bijbel. Waar? Welke van de twee wordt elke zondagmorgen voorgelezen?
2. Waarom wordt de wet elke zondagmorgen voorgelezen? Je 'hoort' het wel, maar 'luister' je er ook naar? Wat is het verschil tussen horen en luisteren? Waarom wordt de wet wel een spiegel genoemd?
3. De wet wordt op twee stenen tafelen geschreven. Wat betekent dat? Toch belooft de Heere in 2 Korinthe 3 om ze ook nog ergens anders op te schrijven. Waarop?
4. De Heere zegt ook tegen jullie: 'Ik ben de Heere, uw/jouw God.' Wanneer heb je dit vaker gehoord? Over welk verbond gaat het hier?
5. Hoe kun je de tien geboden verdelen? Hoe luidt de samenvatting van de wet in Matthéüs 22 vers 37 tot en met 40?
6. De Heere ziet *alle dingen*. Denk jij daar altijd aan als je verkeerde dingen doet? Hoe luidt het eerste gebod? Wat betekent 'voor Mijn aangezicht'?
7. Noem eens een aantal afgoden uit deze tijd. Heb jij ook afgoden? Wat zijn afgoden eigenlijk? Hoe kun je weten wat je afgoden zijn?
8. Kunnen jullie voorbeelden noemen van toverij, waarzeggerij en bijgeloof? We moeten deze dingen 'mijden en vlieden'. Wat betekenen deze woorden?
9. Kunnen jullie de zeven werkwoorden uit het tweede gedeelte van antwoord 94 noemen?
10. Lees/zing de berijmde Psalm 25 vers 6. Waar kom je de eerste regel van vers 6 tegen in antwoord 94?
11. Wij kunnen de wet van de Heere nooit houden. Lees de berijmde Psalm 40 vers 4. Wie heeft de wet wel gehouden voor allen die Hem vrezen?

Jongeren:

1. Hoe luidt de inleiding van de wet des Heeren? Er is sprake van een verbondsrelatie tussen de Heere en Zijn volk. Wat is dat?
2. Wat zijn de drie functies van de wet des Heeren? In welk 'stuk' wordt Zondag 34 behandeld?
3. De wet van de Heere laat zien wat de wil van God is. Mensen zeggen wel eens: 'Nu moet jij de wet zo goed mogelijk proberen te houden.' Wat zou jouw antwoord hierop zijn?
4. Hoeveel verwijsteksten staan er onder antwoord 94? Wat is eigenlijk de bedoeling van al die verwijsteksten?
5. Het eerste gebod noemen we een 'wortelgebod'. Waarom?
6. Als je andere goden dient en hebt, ben je een vijand van je eigen zaligheid. Leg dat eens uit. Van nature zijn we toch liefhebbers van onszelf?

7. God wil alleen de eer hebben. Komt heiligenverering alleen in de Roomse Kerk voor? Als we dichter bij huis blijven, kunnen we best ook wel voorbeelden noemen. Mag je kinderen van God dan niet eren? Wat betekent het dat God een jaloers God op Zijn eer is?
8. Al de zaken die in antwoord 94 verboden worden, zijn de werken der duisternis. Noem enkele concrete voorbeelden. Wat *gebiedt* God in antwoord 94? Welk woord benadrukt dat God 'jaloers' op Zijn eer is?
9. Calvijn noemde ons hart een 'fabriek van afgoden'. Herken je dat uit je eigen leven?
10. Wij moeten de enige, ware God recht leren kennen. Wat hebben we daar onmisbaar voor nodig? Maar we kennen toch 'ten dele'?
11. Er is er Eén geweest Die de wet volkomen vervuld heeft. Uit welk kruiswoord komt dit vooral naar voren? Welk vers uit de berijmde Tien Geboden laat zien dat het houden van de wet des Heeren voor Gods kinderen een liefdesopgave is?