

## Vragen bij Zondag 36

### **Kinderen:**

1. Zeg het derde gebod eens op. Wat betekent 'ijdel gebruik' van Gods Naam?
2. Kun je een aantal Namen van God opnoemen? Wat is 'de Verbondsnaam' van God?
3. Welke drie dingen noemt antwoord 99? Zoek bij elk van de drie eens een verwijstekst op.
4. Wat zijn bastaardvloeken?
5. Word jij wel eens uitgescholden? Doet schelden pijn? Heeft dit gebod met 'schelden' te maken?
6. Wat moet je dus doen als je kinderen hoort vloeken? Vind je dat moeilijk? Waarom?
7. Vroeger zag je wel eens een bordje hangen met de tekst: 'Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik nooit Zijn Naam.' Wat betekent dat?
8. Lees vraag en antwoord 100. Uit welke woorden blijkt dat misbruik van Gods Naam heel erg is?
9. Kun je Gods Naam ook op een andere manier misbruiken, dan door vloeken? Denk ook aan je gebed!
10. De Heere Jezus is ook eens beschuldigd, dat Hij dit gebod overtreden heeft. Wanneer was dat? Was dit waar?
11. Lees antwoord 99 nog eens. Hoe mogen we de Naam van God wel gebruiken? Spreek je wel eens met iemand over de Heere? Wat betekent: 'de Heere aanroepen'?

### **Jongeren:**

1. Wat is het verschil tussen de lastering en het misbruik van Gods Naam?
2. Wat is de inhoud van de Naam van God? Wat betekent dit voor Zijn volk? (Ex. 3:14,15)
3. In antwoord 99 lezen we drie dingen, die we niet moeten doen en drie zaken waar we wel toe geroepen worden. Welke zijn dat?
4. Waaruit blijkt dat we onze eigen naam liever hebben dan Gods Naam?
5. Bespreek deze stelling: 'Ik zeg maar niets over zijn gevloek, anders gaat hij nog meer vloeken!'
6. Vloeken is eigenlijk 'achteruit bidden'. Wat bedoelen we hiermee? Denk vooral aan de meest Godslasterlijke vloek.
7. Welke straf staat op het misbruik van Gods Naam? In welk opzicht zijn we daar in onze huidige samenleving ver van af?
8. Je kunt ook vloeken met je leven. Wat bedoelen we daarmee? Uit welk gedeelte van antwoord 99 blijkt dit?
9. Wat gebiedt God ons? Welke drie werkwoorden worden hier gebruikt? Zoek bij elk onderdeel een verwijstekst.

10. Christus heeft in alles de eer van Zijn Vader bedoeld. Kun je daar voorbeelden van geven?
11. Wat bedoelen we met de uitdrukking: 'met vrees en eerbied'? Kun je daar een voorbeeld uit de Bijbel van geven?