

Vragen bij Zondag 45

Kinderen:

1. Lees vraag 116. Wat is het voornaamste stuk (gedeelte) van de dankbaarheid?
2. Aan wie wil de Heere Zijn genade en de Heilige Geest geven? Zoek de verwijsteksten eens op en lees ze eens voor.
3. Op welke tijden bid en dank je? Bid je ook wel eens met 'eigen woorden'?
4. 'Bidden zonder ophouden' staat er in het antwoord van vraag 116. Kan dat eigenlijk wel? Je kunt toch niet altijd bidden?
5. Misschien eet je wel eens bij een vriendje of vriendinnetje dat nooit naar de kerk gaat. Durf je daar ook voor het eten te bidden en te danken?
6. Ken je iemand uit de Bijbel die driemaal per dag bad, terwijl daar de doodstraf op stond?
7. Op Wie wijst 'de vaste grond' uit vraag 117? Lees Matthéüs 7 de verzen 24 tot en met 29. Welk huis stond erg vast?
8. God hoort het gebed, maar verhoort het niet altijd zoals wij dat willen. Lees 2 Korinthe 12 de verzen 7 tot en met 9. Wie bidt hier? Wat vraagt hij? Wat krijgt hij?
9. Vraag 118. Wat bedoelen we met 'geestelijke en lichamelijke nooddrift'? Wat mag je aan de Heere vragen?

Jongeren:

1. Na het gebod behandelt onze Catechismus het gebed. Kunnen jullie uitleggen waarom de opstellers voor deze volgorde gekozen hebben?
2. Je hoort wel eens: 'Ik bid alleen als ik behoefte heb.' Wat vind je van deze redenering? Welk antwoord zou je geven?
3. In Psalm 50 vers 14 lees je de Bijbelse grond voor antwoord 116. Lees eens voor?
4. We vinden het gebed in het stuk van de dankbaarheid. Wat heeft ons bidden en danken dan te maken met de eer van God?
5. Probeer met eigen woorden te zeggen aan welke 'voorwaarden' een gebed behoort te voldoen dat voor God aangenaam is en door Hem verhoord wordt.
6. Voor Gods kinderen is het gebed 'de ademtocht van de ziel'. Wat bedoelen we met deze uitdrukking?
7. Het gaat in het antwoord van vraag 117 om de kennis van drie dingen. Kun je ze noemen? Wat moet onze grondhouding zijn in het gebed tot God?
8. Er staat in de Schrift dat God de zondaars niet hoort. Heeft bidden dan wel zin?

9. Jongeren en ouderen ervaren bidden en danken vaak als een moeilijke aangelegenheid. Kunnen jullie enkele van deze moeilijkheden benoemen? Wie vroegen eens aan Jezus: 'Leer ons bidden'? Welk gebed leerde Jezus hun?
10. Lees Hebreëën 11 vers 6. Wij bidden misschien wel en vragen veel aan de Heere. Maar verwachten wij eigenlijk wel een antwoord? We lijken vaak op kinderen die op een bel drukken en dan hard weglopen, voordat de deur geopend wordt. Wat lees je in het opgezochte tekstvers?