

4. HANNA EN MARIA

Zowel Hanna als Maria, de moeder van Jezus, noemen zich Gods 'dienstmaagd', van wie God hun ellende en nederige toestand 'aanziet' (1 Sam. 1:11 en Luk. 1: 48). Allebei krijgen ze een kind dat een belangrijke rol speelt in Gods heilsplan. Christus is Zelf het Heil. Allebei zingen ze over Gods genade en wonderlijke werken. De Lofzang van Maria (Luk. 1: 46-55) heeft dan ook veel overeenkomsten met de lofzang van Hanna.

Lofzang van Hanna (1 Sam. 2: 1-10)	Lofzang van Maria (Luk. 1: 46-55)
'Mijn hart springt op van vreugde in den HEERE... ik verheug mij in Uw heil' (vers 1)	'Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker' (vers 46-47)
'Er is niemand heilig gelijk de HEERE' (vers 2)	'Heilig is Zijn Naam' (vers 49)
'De boog der sterken is gebroken; en die struikelden zijn met sterkte omgord' (vers 4) 'Hij vernedert, ook verhoogt Hij' (vers 7) 'Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek' (vers 8)	'Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd' (vers 52)
'Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren zijn het niet meer' (vers 5) 'De HEERE maakt arm en maakt rijk' (vers 7)	'Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden' (vers 53)