

Vragen bij Zondag 51

Kinderen:

1. Moest jij wel eens 'sorry' tegen iemand zeggen? Waarom? Wat vraag je dan eigenlijk? Vond je dit moeilijk?
2. Noem de drie punten van de preek eens.
3. Welk verschil is er tussen de vierde en de vijfde bede?
4. Hoe vaak komt het woordje 'ons' in antwoord 126 voor? Waarom denk je?
5. Waarom worden wij arme zondaren genoemd?
6. Wat is het doel van ons leven? Beltsazar en Herodes werden gestraft. Wat hadden ze niet gedaan?
7. Zoek de verwijsteksten eens op in je Bijbeltje en lees ze eens voor. Probeer met je eigen woorden te zeggen wat er staat.
8. In antwoord 126 gaat het over boosheid. Bedoelen ze hier dat je boos/kwaad op iemand bent? Welk ander woord noemt de verklaring voor boosheid?
9. Je hebt vast wel eens van het vers 'Vaste Rots van mijn behoud' gehoord. Wie wordt hiermee bedoeld? Waarom wordt Hij zo genoemd?
10. Vergeeft God je zonden, omdat je heel ernstig bidt om vergeving?
11. Lees Matthéüs 18 vers 23 tot en met 35. Waarom heet deze gelijkenis de gelijkenis van 'de onbarmhartige dienstknecht'? Wat wil de Heere Jezus ons in deze gelijkenis leren?

Jongeren:

1. Vragen wij in vraag 126 aan God om schuldvergiftigenis, omdat wij onze schuldenaren ook vergeven? Met andere woorden: Is onze houding tot de naaste de grond, waarop wij vergeving mogen vragen?
2. Welk verschil noemt de verklaring tussen scheppen en vergeven? Is er ook een overeenkomst?
3. Welke drie woorden kennen we voor 'kwaad bedrijven'?
4. Er is in antwoord 126 sprake van misdaden. Is dat niet wat overdreven? Er zijn toch mensen die veel ergere dingen gedaan hebben dan wij? Betrek Psalm 51 in je antwoord. Tegen Wie heeft David uiteindelijk gezondigd?
5. Is schuld hetzelfde als zonde? Op welke grond kan vergeving van zonden plaatsvinden? Wat betekent dus: 'geen verzoening zonder voldoening'?
6. Op Golgotha zien we zowel de toorn van God als de liefde van God. Kun je dit uitleggen?
7. Mensen zeggen wel eens: 'Ik zal je alles vergeven, maar ik zal het nooit vergeten!' Wat vind je van deze uitdrukking? Handelt God ook zo? Kun je dit uit de Bijbel aantonen?
8. Waarom worden de Psalmen 143 en 51 aangehaald bij de verwijsteksten?
9. Heb je wel eens 'in de schuld' bij iemand gestaan? Hoe voelt dat?

10. Bij God hebben wij een hemelhoge schuld. Geloven wij dit eigenlijk wel? Op welke manier proberen wij deze schuld af te lossen? Kunnen wij dat? Wat is nodig?