

Vragen bij Zondag 52

Kinderen:

1. Ben jij zwak of sterk? Wat wil je natuurlijk liever zijn? Toch zegt antwoord 127 dat we allemaal zwak zijn. Weet jij waarom dat zo is?
2. 'En verlos ons van de boze.' Wie is de boze? Wanneer is hij begonnen met zijn werk? Ken je enkele andere namen voor de boze? Wie is gelukkig sterker dan de boze?
3. Welke drie doodsvijanden worden hier genoemd? Zoek bij alle drie een verwijstekst op en lees ze voor.
4. Wat hebben we nodig in deze geestelijke strijd?
5. Lees Mattheüs 4 vers 1 tot en met 11. Wie wordt hier verzocht? Door wie wordt Hij verzocht? Wat waren de drie verzoeken? Wie heeft er overwonnen? Waarom is dat zo gelukkig?
6. Hoe vaak komt Johannes 15 in de tekstverwijzing voor? Zoek deze verzen eens op en lees ze eens voor. Weet je misschien ook waarom ze bij deze Zondag staan?
7. '... en de kracht'. Welk Grieks woord staat hier? Op welk Nederlands woord lijkt dit? Wat kun je hiermee doen?
8. Welk woord zit in het woord 'heerlijkheid'? Denk maar aan de engelenzang in de kerstnacht.
9. Bid je alleen maar om iets te krijgen? Of heeft ons bidden ook een ander doel?
10. Betekent het woord Amen dat de preek afgelopen is? Wat betekent het dan?
11. Ben jij al een kind van de Heere? Kun je dat weten? Hoe dan?

Jongeren:

1. Leg Jakobus 1 vers 13 eens naast antwoord 127: 'Leid ons niet in verzoeking.' Is hier sprake van een tegenstelling?
2. Welke drie woorden zijn volgens de verklaring aan elkaar gekoppeld? Door welk woordje?
3. Kun je voorbeelden noemen waarbij de macht van de boze onderschat wordt?
4. De weg naar de hemel is geen glijbaan en het geloof van Gods kinderen is geen succesgeloof. Kun je dit aan de hand van antwoord 127 uitleggen?
5. Wat bedoelde Paulus met de uitdrukking: 'Als ik zwak ben, dan ben ik machtig'?
6. Probeer met voorbeelden duidelijk te maken hoe de drie doodsvijanden samenwerken.
7. Iemand vraagt aan je: 'Waarom bid je eigenlijk?' Welk antwoord zou je dan geven?
8. Het slot van het Onze Vader noemen we wel een doxologie, een lofprijzing. Het gaat ten diepste niet om ons bidden, maar om de eer van God. Kun je dat uitleggen?

9. Wat betekent de uitdrukking ‘in de veelheid van de onderdanen ligt de heerlijkheid van de Koning’? Hoe word je onderdaan van deze Koning?
10. Waarom is het slotwoord Amen eigenlijk een geloofsbelijdenis?
11. Men zegt wel eens: ‘God verhoort boven bidden en denken.’ Hoe verwoordt vraag 129 dit?