

GELOOFSBELIJDENIS VAN ATHANASIUS

30 Zo is dan het rechte geloof, dat wij geloven en belijden, dat onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is.

31 Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, vóór alle tijden gegeneerd, en mens uit de zelfstandigheid Zijner moeder, in den tijd geboren;

32 volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees;

33 den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid.

34 Die, hoewel Hij God en mens is, zo is Hij nochtans niet twee, maar één Christus;

35 Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God;

36 Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des Persoons;

37 want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus.

38 Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derden dage weder is opgestaan van de doden;

39 opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

40 en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden;

41 bij Wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen,

42 en van hun eigen werken rekenschap geven;

43 en die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan; maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur.

44 Dit is het algemeen geloof; hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.